

Wist u dat de stichting Famtofam zich inzet voor kansarme kinderen in Armenië? Sinds de verschrikkelijke aardbeving in 1988 hebben veel mensen in dat aardbevingsgebied (o.a. in de stad Gyumri) het vreselijk moeilijk. Daarom helpt Famtofam deze gezinnen met directe hulp. Voor meer informatie kunt u terecht op het internet: www.famtofam.nl

Nu wil ik ook graag mijn steentje bijdragen aan het generen van geld waarmee Famtofam goeie dingen kan doen in Armenië. En daarom heb ik een vrolijke manier bedacht om geld bijeen te sprokkelen voor dit goede doel. Ik heb allemaal vrolijke, kleurrijke strikjes gevouwen en deze op een parasol vastgeknoopt. In ieder strikje zit een prijs 'verstopt'. Voor € 1 mag u een strikje losknippen van de parasol en uw prijs in ontvangst nemen. Het is dus altijd prijs! De ervaring leert dat veel mensen, met name ook ouderen, dit erg leuk vinden en graag 'een strikje knippen'.



Naast het feit dat het een kleurrijk gebeuren is blijkt het knippen van een strikje ook meestal gepaard te gaan met een praatje en aandacht voor de deelnemers.

Via deze weg probeer ik met mijn 'strikjesparasol' uitgenodigd te worden voor het opluisteren van een gezellige bijeenkomst, een activiteitenmiddag of een markt. In feite doet het er niet toe wat er te beleven is. Ik heb maar een klein plekje nodig en kom graag allerlei evenementen opluisteren. Het kost u niets. Bovendien wordt op deze manier ons goede doel gesteund want de gehele opbrengst komt ten goede aan de armste kinderen in Armenië.

Mocht u overigens een andere gelegenheid weten waar mij strikjesparasol een leuke aanvulling is, laat het mij dan even weten of stuur dit bericht door.



Spreekt het idee u aan en wilt u mij uitnodigen dan kunt u mij bereiken per email. Bellen kan ook natuurlijk.

Jantsje Hoekstra, Eastermar

Email: kadosjop@famtofam.nl
Telefoon: 0512-471558